

(Br.) General
Fr.
Petersohn

SLÄGTEN PETERSOHN

NÅGRA ANTECKNINGAR

AF

GUSTAF ELGENSTIERNA

e. o. POSTEXPEDITÖR.



← NORA →
BÄRGLAGS-KURIRENS TRYCKERI
1896.



SLÄGTEN PETERSOHN

NÅGRA ANTECKNINGAR

AF

GUSTAF ELGENSTIERNA

e. o. POSTEXPEDITÖR.



NORA,
BÄRGSLAGS-KURIRENS TRYCKEL.
1896.

F. d. Styckjunkaren
vid
Kongl. Göta Artilleriregemente,
Svärdsmanen
Frans August Edvard Petersohn

tillegnas dessa blad

med kärlek och vördnad

af Utgifvaren.

Släkten Petersohns svenska stamfader, ryttmästaren Peter Petersohn, som i början af 1700-talet inflyttade till Sverige, var född i Liffland. Huruvida släkten derstädes, efter hvad det påstås, innehaft adlig värdighet, har ej kunnat utrönas. Enligt sigillaftryck å handlingar, funna i Kongl. Krigsarkivets samlingar, förde ryttmästare Petersohn följande vapen: i skölden, som är af silfver, en fullt rustad krigare med venstra handen på svärdsfästet och den högra stödd i sidan; ofvan hjelmen tvenne vingar. Någon adlig ätt med namnet Petersohn har dock, enligt meddelande från Herr Riksheraldikern C. A. Klingspor, bevisligen aldrig funnits hvarken i Liffland, ej heller i Estland eller Kurland. Enda möjligheten för det antagandet att släkten tillhört den liffländska adeln är således den, att ofvannämnda ryttmästares förfäder burit annat namn, hvilket af honom vid inflyttningen till Sverige bortlagts; men innan bevis härför funnits, får man väl antaga, att ofvan beskrifna vapen endast är att betrakta såsom ett heraldiskt märke, som förr begagnades af officerare för att utmärka deras krigarstånd. — Släkten var under 1700-talet bosatt i Westergötland, men spridde sig sedan till andra landskap, och äro medlemmarne numera bosatta i Dalarne, Medelpad, Westmanland och Småland samt i Kungälf, Göteborg, Stockholm och på Gotland. En medlem af släkten vistas, för så vidt han ännu lefver, utomlands.



Tabell I.

*Peter Petersohn*¹⁾ föddes 1683 i Riga. Ehuru icke fullkomligt bevisadt kan man dock temligen säkert antaga, att hans föräldrar voro majoren Anders Peterson och Anna Margareta Rosenlew, f. 1650, † 1712, dotter af majoren och kommandanten på Dünamünde skans Erdtman von Schlow, adlad Rosenlew, n:o 1009, och Gertrud von Kneben. Han ingick vid 16 års ålder i krigstjänst 1699, tog värffning vid det af öfverste Schreiterfelt uppsatta dragonregementet och deltog derunder i fälttågen i Liffland, Kurland och Polen samt bevistade bl. a. slaget vid Gemauertshof 1705 16 Juli.²⁾ År 1707 åtföljde öfverste Schreiterfelts värffvade dragonregemente general Lewenhaupts armé på dennes tåg söderut till Ukraine, hvarunder det först förlorade sin chef i slaget vid Liesna 1708 och sedermera efter slaget vid Pultava 1709 28 Juni, derunder det var kommenderadt till trossbevakning, blef fånget vid Dnieperströmen (Perewolocsna) den 1 derpå följande Juli. Petersohns öden under dessa år äro ej kända, men han synes temligen snart hafva återkommit till svenska armén i Polen, ty i slaget vid Gadebusch 1712 9 December kämpade han såsom löjtnant för en sqvadron dragoner.

Sedan han af den i Sverige tillförordnade regeringen blifvit transporterad till löjtnant vid majorens kompani af Westgöta kavalleriregemente 1714 1 Juni, (se bil. 1.) erhöll han Konung Karls "confirmation" härå, daterad Gartz å Rügen 1715 29 Oktober (se bil. 2.). Samma dag transporterades han till äldste löjtnant vid öfverstelöjtnantens kompani, och några månader derefter befordrades han till ryttmästare vid sistnämnda kompani, enligt fullmakt, daterad Torpum i Norge 1716 14 Maj (se bil. 3.). Förste ryttmästare vid regementet 1717 26 Mars. Den 13 Augusti 1719 aflade han sin skriftligen affattade "Troohets-Eed" till drottning Ulrika Eleonora, hvilken handling, jemte åtskilliga af honom underskrifna och med hans sigill försedda räkenskapshandlingar från 1720-talet, förvaras i Kongl. Krigsarkivets samlingar. Efter krigens slut erhöll han 1722 4 Januari afsked med löjtnants indelning vid Westgöta kavalleriregemente.

¹⁾ Samtidigt med ätten Petersohns svenska stamfader förekommer en kapten med samma namn, med hvilken han ej bör förväxlas. Denne Petter Petterson trädde 1703 i krigstjänst, erhöll 1705 15 aug. fullmakt att vara kornett vid kapten Krüdeners kompani af generalmajor Meijerfelts värffvade dragonregemente, befordrades derefter till löjtnant och blef efter slaget vid Pultava fången vid Perewolocsna 1709 1 juli samt förd till Tobolski, hvarifrån han 1722 hemkom. Den 8 aug. 1723 erhöll "Petter Petterson, löjtnant vid gref Meijerfelts dragoner, capitains afsked, tient 20 år, ni blesserad, ni adel". (Riksregistraturet.)

²⁾ Huruvida han är identisk med den löjtnant Peter Peterson, som (enl. Nordberg, Karl XII:s Historia) i slaget vid Saladin l. Schagarini 1703 19 mars jemte kapten Kaleb Frummerie, kapten-löjtnant Fredrik von Schwengel och fänrikarne Hans Ulfsparré och Karl Lehrbeck anförde en bataljon af slagliniens venstra flygel, är ej utredt.

Efter sin transport till regementet erhöll ryttmästare Petersohn besittningsrätt å bostället n:o 57 af öfverstelöjtnantens kompani och Westgöta kavalleriregemente, 1 mantal kronohemman Svänaskogen i Wersås socken af Skarahorgs län, hvilket hans enka och döttrar bebodde ända till 1789. Här dog han "af slag och bråddöd" den 6 Mars 1751¹⁾ och begrofs den 17 i samma månad.

Gift 1736 på Esbjörntorp i Wersås socken med *Anna Kristina Mannercreutz*, f. 1714 22 April i Kyrkefalla socken af Skaraborgs län, † 1791 4 Mars på Lanna Nohlgården i Warola socken af samma län, (begrafven den 15 i samma månad), sedan hon från slutet af 1770-talet till 1789 varit sängliggande sjuk å Svänaskogen, dotter af kaptenen och regementskvartermästaren vid Skaraborgs regemente Peter Häll,²⁾ adlad Mannercreutz, men ej på riddarhuset introducerad, f. 1680 29 Juni i Ingermanland, † 1753 20 September på Esbjörntorp, och Märta Beata Ugglä, af adl. ätten n:o 100, f. 1691, † 1758 24 Mars.

Barn:

Charlotta föddes den 14 December 1739 på Svänaskogen. Under sitt första äktenskap bosatt på Brunnsgården i Wersås, flyttade hon efter mannens död tillbaka till Svänaskogen, hvarest hon lefde jemte sina barn i stor fattigdom till år 1775. Efter sin andre mans död qvarstannade hon i Wersås till 1815, då hon flyttade till sin dotter och måg, dåvarande komministern i Björsäter, mag. Sven Kempe och medföljde dem till Fredsberg, då Kempe 1818 utsågs till komminister derstädes. Här afled hon 1820 å komministerbostället Löfåsen i den höga åldern af 81 och ett halft år.

Gift första gången 1763 med kaptenen, löjtnanten vid Uplands regemente, *Gustaf von Sietzman*, i hans andra gifte, f. 1720, † 1768 l. 69. —

¹⁾ Uppgiften på Mannercreutzka stamtaflan i Klingspor och Schlegel "Den ointroducerade adelns ättartaflor" att han skulle hafva aflidit 1757 är oriktig eller beroende på tryckfel. Likaså är rättelsen i slutet af nämnda bok att hans förnamn skulle hafva varit «Gustaf», i enl. med Warholm "Skara Stäfts Herdaminne" vilseledande, alldenstund både Warola och andra församlingars förhørs- och kommuniionsböcker, äfvensom födelse- och dödböcker på alla de ställen, der namnet förekommer, endast upptaga förnamnet "Peter".

²⁾ Såsom en illustration till dessa tiders beföringsväsen och huru mången gång helt och hållet ovärdiga personer hugnades med adligt namn och sköldemärke må Mannercreutz' biografi i korthet anföras. Född i Ingermanland och son till inspektoren öfver kronogodsens derstädes Erik Häll och Kristina Piper, (dotter till justitiæborgmästaren i Nyen Henrik Piper, en af stamfäderna för adl. ätten n:o 1899, och Katarina Johansdotter Andeflycht, af adl. ätten n:o 312, fången under kriget mot Ryssland och förd till Petersburg samt der upptagen i kejsarinnan Katarina I:s hof), ingick han i krigstjenst 1702, blef fänrik 1706 samt följande år *afstraffad i Wiborg för begången stöld ur magasinet med nio gånger gatlopp och sänd till Marstrand, men icke desto mindre utnämnd till kapten 1718 och till regementskvartermästare 1719 samt adlad sistn. år 17 okt.* och fick, för det han sedermera tjent redligen och väl "restitutio honoris et famæ" 1721 28 juni. Egde Esbjörntorp i Wersås socken. — Oaktadt han i sitt gifte 1713 21 juni med Märta Beata Ugglä, dotter af ryttmästaren Gustaf Ugglä, af adl. ätten n:o 100, och Elisabet Björnberg, af adl. ätten n:o 359, efterlämnade ej mindre än 15 barn, deribland 5 söner, samt döttrarne Ottiliana Sofia, f. 1729 28 sept. † 1792 1 aug., gift 1753 12 aug. med löjtnanten Olof Sorbonne, af romerska kejsaren adlad von Bonnecreutz, hos hvilken adelsbrevet för ätten Mannercreutz uppbrann vid en vådeld 1761, och Gustafva Johanna, f. 1739 25 jan., gift 1772 25 febr. med kornetten och lifdrabanten Magnus Henrik von Hackwitz, f. 1727 27 febr., † 1795 10 okt., (son af ryttmästaren Frans Joachim von Hackwitz och friherrinnan Eleonora Maria Rhebinder, af frih. ätten n:o 77), utgick ätten redan i slutet af 1770-talet med en hans sonson, styrmannen vid amiralitetet Gustaf Erik Mannercreutz, f. 1754.

Andra gången den 26 Juni 1776 i Warola med kyrkoherden därstädes, mag. Teofil Themptander, i hans tredje gifte, f. 1730 22 Februari i Borås, † 1780 2 Juli i Warola.

Gustaf von Siettman tillhörde samma släkt som svenska friherrliga ätten von Sittman¹⁾ — det var först omkring midten af 1700-talet, som namnet började stafvas Siettman. Ätten skall härstamma från spanska Nederländerna, der en medlem, kejsarliga ryttmästaren Fredrik Sittman skall blifvit adlad 1656, och förde följande vapen: en klufven sköld; i högra fältet, som är af silfver, en vildman, som med högra handen håller upp en stjärna; i venstra fältet, som är rött, två svarta vingar, hvardera belagd med en silfverbjelke, hvarpå är en gyllene stjärna. Son till fänriken Georg Johan von Sittman (regementsadjutant, kornett vid lifkompaniet under Ingermanlands värfvade dragonregemente 1718 22 Oktober, transporterad till Finska dragonregementet och, då detta indrogs, utnämnd till fänrik vid öfverstelöjtnantens kompani af Nyslotts och Kymmenegårds läns regemente till fots 1721 31 Oktober) och sonson till lifdrabanten och löjtnanten Otto Gustaf von Sittman, hvilken, antagen till lifdrabant 1706 4 December, blef dödsskjuten i träffningen vid Krasnakut 1709 11 Februari och var en af de tio lifdrabanter,²⁾ som stupade, »hvilka för sin besynnerliga tapperhet äro värda att ihogkommas»³⁾ — föddes Gustaf von Siettman 1720, började sin krigarbana såsom förare vid Kongl. Lifgardet, blef sergeant vid Rasbo kompani af Uplands regemente 1741 29 Augusti, fänrik vid öfverstelöjtnantens kompani 1742 19 Augusti, löjtnant vid Lagunda kompani 1748 30 April och genom byte flyttad till sergeantsindelningen vid Hundra härads kompani s. å. 14 December, allt vid samma regemente. Under år 1748 föredrogs i statsrådet (regeringen) en skrivelse från chefen för Uplands regemente angående transport för löjtnant von Siettman till Westgöta kavalleri, hvilket dock strandade på motståndet hos chefen för sistnämnda regemente, hvilket hade till följd att von Siettman tog afsked 1749 4 December. Kapten 1766. Död 1768 l. 69.

Gift första gången med N. N. och hade med henne sonen Karl Fredrik, f. 1749 30 Mars i Enköping.⁴⁾ — I sitt andra gifte egde han barnen Eva Kristina, f. 1764

¹⁾ David Natanael von Sittman, friherre von Sittman, var son af generalkommissarien och krigsrådet Allert Sittman och N. N. von der Lieth och blef officer i preussisk tjänst 1708; öfverste och generaladjutant i svensk tjänst; friherre 1714; hertigligt württembergiskt geheimeråd 1742; följde som preussisk underhandlare, geheimeråd och friherre svenska hären tills flykten öfver Dnieper.

²⁾ De öfriga nio voro: friherre Nils Posse, Erland Cronmark, von Chemnitz, Hummer, Georg von Essen, Ludvig Pels, Karl Hård, Johan Lagermark och Jakob Taube.

³⁾ Nordberg, "Karl XII:s Historia".

⁴⁾ Karl Fredrik von Siettman inträdde i krigstjänst 1764, blef förare 1768 21 dec. och sergeant med lön vid garnisonen i Göteborg 1770; korporal med indelning vid Westgöta kavalleri 1775 9 sept.; kvartermästare 1779 31 okt.; kornett 1784 30 april; afsked från korporalsindelningen vid detta regemente 1790 4 juli; bevistade 1788 års fälttåg till Göteborg; stabslöjtnant vid majorens kompani af Wästgöta kavalleri 1795 3 maj; ryttmästare i armén 1802 6 okt.; ryttmästare med indelning vid öfverstelöjtnantens kompani af Westgöta kavalleri 1803 30 mars; afsked med majors namn, heder och värdighet 1808 20 jan.; † 1812 8 maj. — Han bodde på Bruntorps Mellangården i Wersås socken och var gift 1:o med N. N., med hvilken han ägde dottern Brita Maria, f. 1786; blef änklings omkring år 1790 och ingick 2:o 1795 11 okt. äktenskap med Johanna Tham, f. 1755, † 1812 29 maj, i hennes andra gifte, dotter af kornetten vid Lifregementet Isaac Tham, af adl. ätten n:o 1508. och friherrinnan Ulrika Dorotea Buddenbrock, en dotter till den bekanta generalen under finska kriget 1741—42, friherre Henrik Magnus Buddenbrock, af frih. ätten n:o 209, och enka efter majoren Sven Otto Lagerberg, af adl. ätten n:o 1112, till Djurström, f. 1746

2 Mars i Brunngården i Wersås socken; Adam Petter, f. 1765 22 Mars dersamma städes, och Adolf, f. 1767 10 Oktober på Nolberga i Grefbäcks socken. Begge sönerna egnade sig åt faderns yrke. Adam Peter började sin bana såsom sekundkorporal vid andra korporalskapet af öfverstelöjtnantens kompani och Westgöta kavalleriregemente, blef korporal med indelning derstädes 1790 4 Juli och s. år 6 November med bibehållande af denna indelning antagen till drabant hos H. K. H. Prins Karl. — Adolf ingick i krigstjenst 1787, blef förare vid Kongl. Wachtmeisterska regementet 1789 30 September, fänrik 1791 24 April, löjtnant vid Kongl. Göta Artilleriregemente 1796 27 Oktober och befordrad till kapten derst. 1808 14 Januari. Major i Armén 1810 8 Maj. Afsked ur krigstjensten 1816. Han blef under kriget utkommenderad på skärgårdsflottan 1790, bevistade derunder affärerna vid Wiborg och Svensksund, efter hvilken sistnämnda drabbning han benådades med silfvermedalj för tapperhet i fält och kommenderades till tygmästare å Karlstens fästning 1809 26 Januari. Död 1844 8 September å egendomen Lilla Viken i Bohuslän.

Teofil Themptander, son af kontraktsprosten i Sköfde Paul Themptander och Engela Wahlqvist, blef student i Upsala 1748; magister 1755; docent vid Skara gymnasium 1757; prestvigd 1758; kollega supremus vid skolan 1762; konrektor 1769; tilltr. 1770; utnämnd till lektor i latinska språket 1772, hvilken utnämning upphäfdes af K. Maj:t; kyrkoherde i Warola 1775. Hade lungrot. — »En from, stilla och fridsam man.»

Gift 1:o 1763 med Elisabeth Odhelius, f. 1738, † 1773, dotter af lektorn vid Skara gymnasium Olof Odhelius och Elisabet Dalin, och hade med henne barnen Paul, f. 1763, † 1787, kadett på ett af Ostindiska kompaniets skepp, och Katarina Elisabet, f. 1766, gift med kvartermästaren vid Westgöta kavalleriregemente Anders Ludvig von Schwabe, f. 1743 (ryttare 1754, sekundkorporal 1760 11 December, premierkorporal 1765 och kvartermästare 1770). — 2:o 1774 med Hedvig Kristina Zettervall, f. 1748, † 1775, dotter af prosten och kyrkoherden i Wäring Sven Zettervall och hans andra fru Anna Maria Scarén. — I sitt tredje gifte egde han endast ett barn Anna Märta, f. 1777 4 Juli i Warola, † 1865, »en from och fridsam qvinna», hvilken blef gift 1806 9 Januari med sedermera kyrkoherden i Warola, mag. Sven Kempe, f. 1760 21 November, † 1827. (Son af fänriken Gunnar Kempe och Helena Trana.)

Ulrika föddes den 3 Februari 1741 i Wersås. Efter mannens död återkom hon till Warola och dog derstädes den 19 Juni 1818. — Gift den 9 Mars 1787 i Warola med kommissionslandtmätaren i Skaraborgs län *Karl Johan Hedström*, i hans andra gifte, † 1798 24 Juni.

Karl Johan Hedström var son till prosten och kyrkoherden i Harbo pastorat af Westerås stift Johan Hedström och Margareta Molander. Efter aflagd ingenjörsexamen i Maj 1765 blef han vice kommissionslandtmätare 1767, tjänstgjorde inom Skaraborgs län och utnämndes till kommissionslandtmätare derstädes 1779. Han egde $\frac{1}{2}$ frälshemman Hulegården i Leksbergs socken, dit han efter sin första hustrus död utflyttade i Maj 1785 från Mariestad der han förut bott, och afled derst. midsommardagen 1798. — I sitt första gifte 1772 20 Oktober i Mariestad med rådmansdottern Maria Katarina Rhodin, f. 1748, † 1784 2 September i Mariestad, egde han endast dottern Katarina Margareta, f. 1773 15 Juli i Mariestad.

29 nov. † 1792 16 juni. I detta senare gifte egde major von Sietzman sonen David Natanel, f. 1796 16 febr. (uppkallad efter ofvannämnde öfversten och geheimerådet?)

Märta Beata föddes 1743. Död af hetsig feber den 9 Maj 1788 i Backgården i Karleby socken af Skaraborgs län och begrafven den 16 i samma månad. — Gift den 31 Mars 1776 i Warola med prosten och kyrkoherden i Blidbergs pastorat af Skara stift, seniorn bland stiftets presterskap, *Jonas Samuel Arosin*, i hans första gifte, f. 1733 4 Juni i Grefbäck, † 1821 16 Juli på Gökstorp i Warola.

Jonas Samuel Arosin var son till landsfiskalen i Skaraborgs län Peter Arosin och Märta Katarina Lagerberg, af adl. ätten n:o 1112. Han blef student i Upsala 1760 och prestvigdes till huspredikant hos majorskan Elisabet Feltstierna, f. Lagerberg på Karstorp; tredje predikant i Warola 1770; komminister i Slöta 1774; kyrkoherde i Blidsberg 1800; tilltr. 1801; prost 1811; senior bland stiftets presterskap 1820. — »Prosten Arosin var en ovanligt korpulent man, hade ständigt vice pastor och synes i all beskedlighet hafva skött sitt dolce far niente».

I sitt första gifte egde han barnen Peter Gustaf,¹⁾ f. 1777 7 November i Karleby socken, och Jonathan, f. 1778 24 Oktober, † 1779 26 April i Slöta socken. — Gift 2:o 1789 med Fredrika Ulfsköld, f. 1760 6 April i Warola, dotter af kaptenen vid Skaraborgs regemente, R. S. O., Fredrik Ulfsköld, af adl. ätten n:o 674, till Torpa i Segerstads socken, (f. 1725 13 Juni, † 1814 16 Augusti) och Cecilia Dorotea Groen, (f. 1729 9 Februari, † 1789 26 Januari, dotter af Johan Georg Groen, från Lübeck, och Kristina Reutersvärd, af adl. ätten n:o 1210). I detta äktenskap föddes 1792 3 December i Slöta socken dottern Märta Charlotta, gift 1814 med fanjunkaren J. E. Lagerstedt, f. 1792 20 April i Finland, tillhörande samma släkt som numera utdöda svenska adl. ätten n:o 1358.²⁾

Maria Kristina föddes den 20 Juli 1746 på Svänaskogen. Död derstädes den 14 och begrafven den 20 December 1751.

Otto Gustaf, f. 1747. Löjtnant och regementsqvartermästare. † 1803. Se tabell II.

Katarina Eleonora föddes den 18 Februari 1750 i Wersås och dog ogift i lungrot den 26 April 1814 på Lanna Nohlgården i Warola.

Tabell II.

Otto Gustaf (son af Peter Petersohn, se tab. I.) föddes den 22 Oktober 1747 på Svänaskogen. Han trädde i sin faders fotspår, antogs till volontär vid Westgöta kavalleriregemente 1767, blef korporal derstädes s. år 14 September och befordrades till stabskornett vid öfverstelöjtnantens kompani af samma regemente 1775 5 September. År 1776 22 Maj föreslogs han af chefen för regementet, generalmajoren, grefve von Bohlen till sekundadjutant med underofficers lön och utnämndes till kornett med indelning vid Wartofta kompani 1777 10 December. Den 1 April 1778 anhåller general von Bohlen "i underdånighet, att i anseende till den honom inträffade olyckliga händelse att mista sin son, hvilken affidit å dess egendom i Pomern, hvarvid hans närvaro tarfvas, undfå tvänne månaders permission att resa dit, hvarjemte

¹⁾ Bland faddrarne märkes hans mors morbroder, fänriken Karl Fredrik Mannercreutz, född 1722 21 Oktober, gift 1759 1 Mars med Ebba Sofia Dahlcrona, f. 1740 29 November, † 1801 14 September, dotter af majoren Gabriel Dahlcrona, af adl. ätten n:o 1829, och hans andra fru, friherrinnan Hedvig Sofia Gripenhielm, af frih. ätten n:o 59.

²⁾ De egde barnen Mathilda Charlotta, f. 1815 15 September; Philip Theodor, f. 1817 4 Maj och Fredrika Magdalena, f. 1819 16 April, alla födda i Blidsbergs socken af Skaraborgs län.

han tillika anhåller, att på denna resa få taga med sig ryttmästaren grefve von Bohlen och kornett Petersohn, hvilka begge äro officerare vid det honom i nåder anförtrodda regementet“, hvilket bifölls på det sätt att permissionen räknades från nästkommande Juni månads slut, och två år derefter bifölls samma generals framställning af den 12 April 1780 om tjänstebyte “mellan kornetten med indelning vid Wartofta kompani af Westgöta kavalleri Otto Gustaf Petersohn och kornetten i regementet grefve Wilhelm Kristoffer von Bohlen“. Petersohn erhöll 1780 26 April afsked med löjtnants namn, heder och värdighet, men utan tillstånd att i denna grad qvarstå i armén. Han var derjemte regementsqvartermästare.

Efter sitt första gifte arrenderade han och bebodde egendomen Djurström i Wersås socken till år 1782, då han flyttade derifrån. I November 1797 öfvertog han efter sin svärfader egendomen Bonstorps Mogården i Bonstorps socken af Jönköpings län. För kuriositetens skull kan anföras (1798 års mantalslängder för Bonstorps socken), att löjtnant Petersohn och hans fru voro de enda i socknen, som egde klockor, — “ett fickur af guld och ett af silfver“ — och att Mogården egde “11 st. fönsterlufter à 1½ skilling och 3 st. à 6 runstycken“. Här stannade han endast ett år, hvar- efter han flyttade till Grenna, men lemnade redan hösten 1800 denna stad samt bosatte sig på ¼ mantal frälsehemman Kanikerukan i Sköfde landsför- samling, hvilken egendom han 1801 inköpte af prosten Sibergs arfvingar. Här afled han af hetsig feber den 20 Augusti 1803 och begrofs den 26 i samma månad.

Gift med kongl. tillstånd första gången den 18 Februari 1779 med *Barbara Helena Pereswetoff-Morath*, f. 1747 18 Februari, † 1781 2 No- vember på Djurström, dotter af majoren och riddaren Karl Gustaf Pereswe- toff-Morath, af adl. ätten n:o 559, f. 1696 19 Mars, † 1773 2 Oktober, och Hedvig Charlotta von Lietzen, af adl. ätten n:o 1621, f. 1712 13 Ja- nuari, † 1752 15 Mars.

Gift andra gången den 10 September 1797 i Bonstorps kyrka med *Hedvig Charlotta von Liphardt*, i hennes första gifte f. 1770 5 Mars, † 1845 15 Maj på Abrahamsgård i Dörrarps socken af Kronobergs län, dotter af majoren Hans Isaac von Liphardt, af adl. ätten n:o 2032, f. 1728 14 Juli, † 1801 24 Februari, och Sara Elisabet Ljungfelt, af adl. ätten n:o 1364, f. 1748 10 April, † 1814 15 Januari. Hedvig Charlotta von Liphardt blef 1810 17 Juli på Kanikerukan omgift med ryttmästaren friherre Hans Kristoffer Lilliecreutz, af frih. ätten n:o 215, till Lundboholm, f. 1768 28 Februari, † 1832 11 December, och hade med honom barnen, stiftsjungfrurna Johanna Charlotta, f. 1811 31 Mars och Hedvig Charlotta, f. 1812 13 Maj, båda döda 1892 i Februari med endast en veckas mellanrum.

Barn:

(i första giftet)

Pehr Gustaf, f. 1780. Kongl. Sekreterare. † 1857. Se tabell III.
Otto Wilhelm, född den 21 Oktober 1781 på Djurström.

(i andra giftet)

Kristina Elisabet Charlotta, född den 9 Oktober 1799 i Grenna.

Beata Lovisa, född den 27 Maj 1802 på Kanikerukan.

Tabell III.

Pehr Gustaf (son af Otto Gustaf, se tab. II) föddes den 13 Maj 1780 på Djurström. E. o. kanslist i Kongl. General-Tull-Direktionens kansli i Jönköping 1801. Kongl. Sekreterares namn, heder och värdighet 1806.

År 1807 inköpte han 1 mantal säteri Grimstorp i Sandsjö socken af Jönköpings län, hvarest han bodde till 1811, då han med familj flyttade till Eksjö. Redan följande år återkom han dock till Grimstorp, men sålde nämnda egendom 1817 och inköpte i stället Tokebo i Åby socken af Kalmar län. Sedan Tokebo 1834 ödelagts genom eldsvåda, hvarvid Petersohn förlorade allt hvad han egde, men blifvit af honom återuppbyggt, afyttrade han gården och afflyttade jemte sin yngsta dotter Elise Karolina 1841 till Gotland, hvarest han s. år af häradshöfding P. J. Ödhmans arfvingar inköpte $\frac{5}{8}$ mantal Bondarfve i Fole socken. Efter att 1850 hafva sålt denna egendom till sin son Fredrik Wilhelm, flyttade han den 9 September s. år till Stockholm, men återvände snart till Gotland och bosatte sig i Wisby, der han köpte ett hus vid Adelsgatan. Sekreterare Petersohn var en mycket driftig landt-hushållare, men kärf och sluten till sitt väsen. Död i Wisby den 5 Oktober 1857.

Gift den 10 Februari 1805 på Attarp i Bankeryds socken af Jönköpings län med *Antoinette Wilhelmina Gyllenram*, f. 1777 27 Maj på Attarp, † 1834 28 Augusti på Tokebo, i rötfeber, orsakad genom skrämsel vid nämnda egendoms brand och begravnen den 31 i samma månad, dotter af löjtnanten Karl Johan Gyllenram, af adl. ätten n:o 1528, till Attarp, f. 1723 29 Januari, † 1799 6 Februari, och Katarina Antoinette Kindt, † 1799.

Barn:

Gustafva Antoinette, född den 30 November 1805 i Jönköping. Hon förestod hushållet för kammarherren, grefve Seth Stackelberg på dennes egendom Dahla vid Åtvidaberg och dog derstädes ogift den 23 December 1882.

Augusta Wilhelmina föddes den 5 November 1807 på Grimstorp. Eger och bebor Österlings i Stånga socken af Gotlands län.

Gift den 12 Juni 1839 på Tokebo med kronolänsmannen i Burs och Garda ting på Gotland *Lars Niklas Åkerman*, f. 1811 11 September på Odvalls i Stånga socken, † 1879 20 Juli på Österlings.

Lars Niklas Åkerman var son till kronolänsmannen Johan Niklas Åkerman och Brita Maria Dahlgren. Efter afslutade studier tjenstgjorde han såsom skrifvare hos kronofogden Damm i Wisby, tills han vid endast 20 års ålder, då hans fader dog 1832, efter honom utnämndes till kronolänsmän i Burs och Garda ting, omfattande 8 socknar, hvarest äfven hans farfar varit länsman med titel af expeditionskronofogde. Samma år mottog han och flyttade till länsmansbostället $\frac{1}{2}$ mantal Odvalls i Stånga socken, der han var bosatt till 1853, då han, utarrenderande Odvalls, flyttade till sin egen inköpta gård Österlings i samma socken, en half mil derifrån. År 1877 begärde och erhöll han afsked med pension.

Barn: (alla födda vid Odvalls) Antoinette Wilhelmina Maria, f. 1840 19 Juli, gift 1871 11 Juni med kommissionslandtmätaren Karl Georg Köke-ritz, f. 1839 8 Augusti vid Skogs i Levide socken (son af häradshöfdingen

Karl Reinhold Kökeritz och Georgina Ulrika Charlotta Gedda, af adl. ätten n:r 2168); ega och bebo Sandarfve i Garda socken; Lars Gustaf Wilhelm, f. 1842, se längre fram, och Hilda Elisabet, f. 1847 21 Juni, gift 1:o 1867 30 Juni med handlanden Niklas Gustaf Ferdinand Duse, f. 1840 7 Februari på Sandarfve, Hemse socken, † 1879 24 Februari på Högby i samma socken; 2:o 1885 24 Maj med handlanden Karl August Melin, f. 1847 8 Juni vid Odvalls i Klinte socken; bebo Högby i Hemse socken.

Henriette Sofie föddes den 5 Maj 1809 på Grimstorp. Bor i Wisby, — Gift derstädes den 31 Januari 1830 med kaptenen vid Gotlands Nationalbeväring *Mathias Moberg*, f. 1798 17 Juni i Stora Wångerslöt af Åby socken och Kalmar län, † 1871 12 Januari i Wisby.

Mathias Mobergs föräldrar voro smeden Peter Moberg och Sara Katarina Sweder. Han inträdde i krigstjänst 1820, blef fänrik vid Gotlands Nationalbeväring s. år 25 Januari, befordrades till löjtnant 1825 29 Juli och utnämndes till kapten 1841 20 April. Afsked ur krigstjänsten 1866. -- Barnen, (alla födda i Wisby), voro: Wilhelmina Katarina Jubilina, f. 1830 28 Oktober, † 1878 i Februari, ogift; Syster Mathilda Henriette, f. 1832 16 Februari, gift 1855 28 Augusti med provinsialläkaren i Falun, bataljonsläkaren, M. o. F. Dr Robert Fornmark,¹⁾ f. 1814 7 September, † 1862 31 Mars; Emerentia Elise Antoinette, f. 1836 6 Januari; Angelique Adelaide Augusta, f. 1838 20 Februari, gift 1876 med handlanden i Burs socken Johan Ferdinand Fagerberg, f. 1841 2 September; Bror Erik Pehr Gustaf, f. 1841 11 Mars, postmästare i Alingsås, gift 1887 22 Juni i Wexiö med Agnes Maria Sofia Charpentier, f. 1864 13 April, dotter af majoren och riddaren m. m. Karl Johan Charpentier, af adl. ätten n:o 765, och Emilia Fredrika Mathilda Osterman; Johan Wilhelm Daniel f. 1843 20 Juli, postmästare, gift 1886 19 December i Mellerud med Hilda Maria Larsson, f. 1868 1 April, dotter af häradsskrifvaren derstädes Albert Larsson; Gustafva, f. 1845 11 Oktober; Hildegard Sista, f. 1848 7 Maj och Bernhard Mathias, f. 1851 15 December, gift 1892 med Hanna Nilsson.

Mathilda Charlotta föddes den 5 Januari 1811 på Grimstorp. Hon bebodde egen gård i Halltorps socken af Kalmar län och dog derstädes ogift den 20 Januari 1892,

Karl Gustaf, f. 1812. Kyrkoherde. † 1891. Se tab. IV.

Frans August Edvard, f. 1814. Styckjunkare. Se tab. V.

Fredrik Wilhelm, f. 1816. Kapten. † 1889. Se tab. IX.

Lovisa Elise Karolina föddes den 22 Februari 1818 på Tokebo. — Gift den 18 Juli 1851 i Gothems prestgård på Gotland med kronolänsmannen i Kräklinge, Halla och Lina ting, *Bernhard Peter Bolin*, f. 1822 18 Juni i Atlingbo socken på Gotland.

Bernhard Peter Bolin var son till skolläraren och kantorn Samuel Bolin; modern hette Maria Lindbohm. Efter erhållen privat undervisning af dåvarande vice pastorn sedermera kyrkoherden i Atlingbo Kristian Nordvall antogs han 1838 som biträde hos häradsskrifvaren i Södra fögderiet af Gotlands län B. J. Kahl, hvarest han stannade till 1842. Efter att under åren 1843–45 tidvis hafva tjänstgjort såsom vice kronolänsman, förordnades han i Augusti 1846 till ordinarie kronolänsman i Bäls och Lina ting af Gotlands norra fögderi samt transporterades

¹⁾ Barn: Erik Mathias, f. 1856 25 november, † 1877; Bror Robert, f. 1856 25 november, agronom och Emil August, f. 1861 12 oktober, förste stadsläkare i Malmö.

1885, efter den då skedda omregleringen af länsmansdistrikten, till Halla och Kräklinge ting med bibehållande af Lina ting, tillsammans 18 socknar, under benämning Gotlands norra härads södra distrikt. Före transporten till det nya distriktet innehade han som boställe $\frac{1}{2}$ mantal Riddare och egde eget hemman $\frac{9}{6}$ mantal Graute, allt i Hejnums socken, hvilket sistnämnda hemman före afflyttningen försålles. Efter att hafva varit i statens tjänst i nära 46 års tid, begärde och erhöll han 1890 afsked med pension och är numera bosatt i Kräklingbo socken. — Han egde endast dottern Amanda Maria Antoinette, f. 1852 31 December, gift 1881 med sjökaptenen Johan Oskar Pettersson, f. 1850.

Tabell IV.

Karl Gustaf (son af Pehr Gustaf, se tab. III) föddes den 29 September 1812 på Grimstorp. Sedan föräldrarna 1817 flyttat till Tokebo intogs denne deras son i Kalmar trivialskola 1828, blef student i Lund 1835 och prestvigdes den 29 December 1839 i Kalmar, sedan han blifvit kallad till huspredikant af enkefru majorskan Mannerskantz, f. von Arbin på Wärnanäs. Efter att hafva tjänstgjort såsom extra ordinarie inom Högsby, Resmo och Segerstad samt såsom vice pastor inom Ljungby, Mönsterås, Thorslunda och Gärdslösa församlingar, blef han komminister i Sandby 1851 och i Halltorp 1855, hvilket han tillträdde följande år. År 1862 aflade han pastoralexamen och utnämndes s. år till kyrkoherde i Halltorps och Woxtorps pastorat, hvilket han tillträdde 1864. Han var tillförordnad kontraktsprost under ordinaries frånvaro vid statsrevisionen 1865 och riksdagen 1866. Död den 8 Juli 1891 efter en långvarig sjukdom å Halltorps kyrkoherdeboställe. — Kyrkoherde Petersohn hade sålunda i mera än 50 år utöfvat prestembetet och deraf i 35 år inom Halltorps och Woxtorps pastorat samt efterlemnade genom sin godhet, blidhet och pligtrogenhet ett aktadt eftermäle.

Gift första gången den 24 November 1853 med *Karolina Elisabet Björkman*, i hennes andra gifte, f. 1825 12 Februari i Tenstads socken af Upsala län, † 1872 24 Mars i Halltorps socken af Kalmar län, dotter af revisorn i Kammarrätten Anders Adolf Björkman och Katarina Elisabet Sandberg, samt enka efter prosten och kyrkoherden i Gärdslösa och Bredsätra församlingar på Öland Erik Rundqvist, i dennes tredje äktenskap, f. 1799, † 1851 25 Oktober.

Gift andra gången den 3 Mars 1874 med *Maria Gustafva Ahlqvist*, f. 1828 11 November i Gärdslösa socken af Kalmar län. Bor i Borgholm. Hennes föräldrar voro prosten och kyrkoherden i Norra Möckleby, Ölands Medelkontrakt af Kalmar stift, Israel Ahlqvist, f. 1796 3 September, † 1879 5 December, och Katarina Maria Bruun, f. 1798 19 Juni, † 1861 21 Januari.

Barn:

Karl Anton Robert, född den 24 November 1854 i Gärdslösa socken. Död den 6 April 1866 i Halltorp.

Gustaf Adolf Emrik föddes den 13 Maj 1856 i Woxtorps socken. Efter afslutade studier blef han 1874 volontär vid Kalmar regemente med n:o 140, utexaminerades från Karlberg 1876 7 November och erhöll sin första officersfullmakt s. år 15 December. Han fick såsom underlöjtnant transport

till Kongl. Göta artilleriregemente 1877 2 Februari, utnämndes till löjtnant derstädes 1880 21 Maj, till kapten i armén 1893 15 September och till kapten i Kongl. Första Göta Artilleriregemente 1894 13 September samt förordnades till regementsqvartermästare i Maj 1895. S. år transport till Kongl. Andra Göta Artilleriregemente. Adjutant och platsmajor i Göteborg. Han har derjemte tjenstgjort såsom regementsadjutant och genomgått den större kursen vid Artilleri- och Ingeniörsskolan samt fullständig lärokurs vid gymnastiska centralinstitutet.

Thor Axel Edvard föddes den 15 November 1857 i Voxtorp. Efter att hafva aflagt maturitetsexamen i Kalmar 1877 5 Juni, blef han student i Lund höstterminen s. år och inskrefs i Kalmar nation. Filosofie kandidat 1882 31 Januari; filosofie licentiat 1888 12 Maj och filosofie doktor 1890. Han genomgick profår i Lund 1888—1889 samt tjenstgjorde såsom vice kollega i Borgholm 1889 1 Oktober — v. t. 1891, i Eskilstuna 1891—92, i Söderhamn 1892—95 och sedan h. t. 1895 vid Östermalms lägre allmänna läroverk i Stockholm. Utänmd till kollega i matematik och naturlära vid Söderhamns allmänna läroverk 1895 27 November. Han företog i botaniskt ändamål resor till Gotland 1883 och Öland 1884—88 samt har såsom disputationshandling för ernående af fil. doktorsgraden skrivit "Om de inhemska ormbunkarnes bladbyggnad", Lund 1890. Genomgick sommarkursen vid universitetet i Greifswald 1895.

Hilda Karolina Emilia, född den 21 Maj 1859 i Voxtorp, är lärarinna vid Tekniska skolan i Stockholm.

Hulda Andrina Elisabet, född den 1 Februari 1861 i Voxtorp.

Hilma Julia Antionette, född den 16 December 1862 i Voxtorp.

Amy Selma Mathilda föddes den 27 Augusti 1864 i Halltorp och dog derstädes den 8 Oktober 1866.

Emil Viktor föddes den 30 September 1865 i Halltorp. Landtbrukare derstädes.

Edla Ingeborg Sofia, född den 14 Maj 1867 i Halltorp, är folkskollärarinna i Stockholm.

Tabell V.

Frans August Edvard (son af Pehr Gustaf, se tab. III) föddes den 1 Augusti 1814 på Grimstorp. Sedan han blifvit intagen i krigstjenst 1835 11 November, blef han sergeant vid Kongl. Göta Artilleriregemente 1837 28 April, styckjunkare derstädes 1846 15 September och utnämndes till svärdsman 1858 4 Juni. Under kolerans härjande på 1850-talet hade han befattning som öfveruppsyningsman öfver garnisonssjukhuset i Göteborg och bodde derstädes. Den 30 Juni 1871 tog han afsked ur krigstjensten och flyttade till Kungelf s. år, hvarest han är stadskamrer samt eger hus och garfveri.

Gift första gången den 28 Mars 1842 i Göteborg med *Sofia Vilhelmina Sääf*, f. 1818 23 April i Göteborg, † derst. 1857 12 December, dotter af styckjunkaren vid Kongl. Göta Artilleriregemente *Johan Gustaf Sääf*, f. 1791 15 Maj, † 1845 15 Juni, och *Maria Margareta Apelberg*, f. 1792, † 1870 24 Januari.

Gift andra gången den 29 April 1861 med *Anna Josefina Hylander*,

i hennes andra gifte, f. 1826 8 Juni, dotter till kontraktsprosten i Karreby pastorat af Göteborgs stift, Sven Hylander,¹⁾ f. 1781 16 April, † 1841 4 November, och Kristina Katarina Rhodin, f. 1796 8 Mars, † 1877 20 Mars, samt enka efter garfverifabrikören Magnus Teodor Hellberg, f. 1820 6 Juli, † 1856 9 Mars.

Barn:

(i första giftet)

Frans Gustaf Vilhelm, f. 1842. Se tab. VI.

Evelina Sofia Antoinette föddes den 12 September 1844 i Göteborg. — Gift derstädes den 25 November 1868, efter afkunnad lysning i garnisonskyrkan den 8:de i samma månad, med postmästaren i Nora, R. W. O. *Karl Jonas Reinhold Elgenstierna*, af adl. ätten n:o 1618, f. 1831 28 September i Stockholm.

Karl Jonas Reinhold Elgenstierna är son af förste expeditionsskriveren i Ecklesiastikdepartementet Karl Magnus Elgenstierna, f. 1786 18 Januari, † 1861 30 Juni och Ulrika Kristina Cederstedt, af adl. ätten n:o 1404, f. 1796 2 Juni, † 1874 11 Maj (den siste af sin ätt). Postskrifvare i Stockholm 1857, i Westerås och Örebro 1861. Postmästare i Finnerödja 1862 10 November, i Laxå 1866 29 Oktober, i Vingåker 1868 23 April och i Nora 1879 6 September. R. W. O. 1892 1 December. Han eger ett af Sveriges största och vackraste enskilda herbarier (omkr. 12000 arter). — Barn: Karl Edvard, f. 1870 3 Mars vid Vingåkers station, lik-som syskonen, † 1887 19 Juli i Nora; Gustaf Magnus, f. 1871, 26 Augusti, e. o. postexpeditör; John Wilhelm, f. 1873 6 Maj, † 1879 15 Maj vid Vingåker; Ulrika Sofia Linnéa, f. 1875 15 April och Magnus Reinhold, f. 1877 13 Juli.

Karl August Anshelm, f. 1846. Postkontrollör. Se tab. VII.

John Axel Teodor, f. 1848. Stationsinspektör. Se tab. VIII.

Otto Georg Alexander föddes den 10 Mars 1850 i Göteborg, reste 1876 till Nordamerika och har sedan icke afhörts.

Sofia, f. 1852, † 1853.

¹⁾ Son af assessorn och gymnasiebefallningsmannen Josef Hylander var Sven född i Myckleby. Student i Lund 1797 och responderade under farbrodern, professor Anders Hylander 1803 samt blef magister i Greifswald 1805. Presiderade i Lund 1806: de Consilio Nicæno, P. I. resp. J. B. Schånberg. Prestvigd s. år. Bataljonspredikant i Stockholm 1808. P. I. 1823. "Prost" 1827. Riksdagsman 1834. Prost 1837. "Denne man hade goda studier och stor lätthet att författa, men saknade utförsgåfvor. Hans predikningar, skrifna med prydlig handstil, voro oratoriska, rediga men sentimentala och föga praktiska. Äfven om honom kunde sägas, hvad Tegnér sade om hans farbroder, att han "hylandrise-rade". Han var flitig deltagare i missions- och bibelsällskaper, var ledamot af sällskapet pro fide et christianismo, ifrade väldigt för nykterheten och goda seder. De protokoller han efterlemnade äro ganska läsvärda, väl stilerade och innehåller de sundaste och förståndigaste beslut. Hans helsa hade under tjänstgöringen i hufvudstaden blifvit försvagad. Sjuk kom han till pastoratet och sjuk blef han under hela sin embetstid der, trots alla försök att vid brunnar och badorter restaurera sig. En mera mager man fans väl icke i stiftet. Han förtärde näppeligen annat de sista lefnadsåren än fikon, konfekt och delikatesser, hvilka intogos i små doser. — Då han vid sockenstämmor ej kunde genomdrifva sin vilja, utgjöt han ymniga tårar, genom hvilkas makt han dock stundom vann seger. Af sina sockenbor var han älskad och ärad." Hans hustru, dotter af komministern i Romeled, Wilhelm Rhodin, f. 1756, † 1813, och Anna E. Grundell, var ej alltid fullt medvetande.

(i andra giftet)

Frans, f. 1862 10 Mars i Göteborg, † s. år.

Sven, f. 1863 12 September i Göteborg, † derstädes 1866 8 December.

Anna, f. 1870, † 1883.

Tabell VI.

Frans Gustaf Wilhelm (son af Frans August Edvard, se tab. V) föddes den 9 Oktober 1842 i Göteborg. I slutet af Juli 1865 afreste han till Newyork och återkom från Amerika i början af Januari 1876, hvar efter han bosatte sig i Stånga socken på Gotland.

Gift derstädes med *Hilda Pettersson*, f. 1854 1 Mars.

Barn:

John Axel Teodor, f. 1882 27 Juli i Stånga, liksom syskonen.

Karl Gustaf, f. 1884 27 Augusti.

Linnéa Evelina, f. 1886, 3 Januari.

Frans Wilhelm, f. 1887 10 November.

Otto Edvard August, f. 1890 16 Januari.

Thor Herman, f. 1892 11 April.

Set Adalbert, f. 1894 5 September.

Tabell VII.

Karl August Anshelm (son af Frans August Edvard, se tab. V) föddes den 6 Augusti 1846 i Göteborg. Sedan han blifvit antagen i postverkets tjänst 1867 4 Maj, blef han e. o. postexpeditör s. år 16 Maj och antogs till extra biträde 1869 27 September. T. f. postexpeditör 1870—73 i 2 år och 5¹/₂ månader. Postexpeditör i Göteborg 1873 31 December. T. f. postmästare i Kungälf 1876 1 månad och t. f. postkontrollör i Göteborg 1879—82 i 3 år och 8 månader. Han befordrades till postkontrollör i Linköping 1882 2 November och erhöll transport till Falun 1887 3 November.

Gift den 5 Augusti 1874 i Göteborg med sin kusin *Elisabet Jakobina Johnson*, f. 1852 13 Februari i Göteborg; dotter af vinhandlanden derstädes Johan Johnson och Ebba Maria Sääf.

Barn.

Thyra, f. 1876 12 April i Göteborg, † derst. 1879 11 September.

Anna, f. 1878 13 Januari i Göteborg.

Ebba, f. 1879 25 Juli i Göteborg.

Frans Åke, f. 1880 21 November i Göteborg, † derst. 1881 22 April.

Erik, f. 1882 29 April i Göteborg, † 1884 14 Maj i Linköping.

Eskil, f. 1885 18 Februari i Linköping.

Märta, f. 1886 5 Maj i Linköping, † derst. s. år 20 Juli.

Torsten, f. 1887 9 Augusti i Linköping, † derst. s. år 4 September.

Folke, f. 1889 4 September i Falun.

Tabell VIII.

John Axel Teodor (son af Frans August Edvard, se tab. V) föddes den 16 April 1848 i Göteborg. Han antogs till ordinarie telegrafist vid statens jernvägar 1863 1 Oktober, befordrades till stationsskrifvare i Laxå 1872 1 Januari och utnämndes till stationsinspektor i Bispegården 1886 1 Oktober, hvarmed äfven är förenad poststationsföreståndarebefattningen.

Gift den 29 Oktober 1886 i Laxå med *Johanna Augusta Alexandra Nicander*, f. 1855 9 Juni, dotter af målaremästaren i Nyköping Oskar Alexander Nicander och Johanna Ulrika Meck.

Barn:

Axel Edvard Filip, f. 1887 23 Augusti i Bispegården i Fors' socken och Jemtlands län, liksom syskonen.

Ebba Maria Sofia, f. 1889 21 September.

Karl Gustaf Olof, f. 1890 26 December.

Tabell IX.

Fredrik Wilhelm (son af Pehr Gustaf, se tab III) föddes den 20 April 1816 på Grimstorp. Han egnade sig åt krigaryrket, erhöll sin första officersfullmakt såsom underlöjtnant vid Gotlands Nationalbeväring 1847 12 Januari, befordrades till löjtnant 1853 9 September och utnämndes till kapten vid samma regemente 1861 26 Februari. År 1868 erhöll han afsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i armén och blef 1874 riddare af Svärdsorden.

Sedan han 1847 flyttat från Wisby till Bondarfve i Fohle socken af Gotlands län, köpte han 1850 denna egendom, som då utgjorde $\frac{5}{8}$ mantal, af sin fader och egde den till 1870, då han sålde den till preussiske undersåten Wilhelm Julius Adolf Emil Hellmar,¹⁾ och flyttade jemte sina båda döttrar till Karlskrona s. år 3 Maj. Kort före sitt andra giftermål återkom han till Gotland och bosatte sig vid Ljugarnshamn, hvarest han, efter att under de sista åren af sin lefnad hafva varit mycket sjuklig, afled den 17 December 1889.

Gift första gången den 11 December 1850 på Bondarfve med *Johanna Petronella Wieslander*, f. 1820 23 April i Linneryds prestgård i Småland, † 1869 8 November på Bondarfve, dotter af teologie doktorn och kontraktsprosten m. m. Johannes Wieslander,²⁾ f. 1785 10 Mars, † 1840 25 Decem-

¹⁾ Om honom är antecknadt "att han inköpte Bondarfve af kapten F. W. Petersohn och ditflyttade 1870. Sedan skogen i det närmaste blifvit uthuggen under förevändning att odla jorden, hvilket dock i knappast nämnvärd mån skedde, gjorde han på våren 1877 konkurs med inteckning i hemmanet öfver dess värde samt återvände till Tyskland hösten s. år.

²⁾ *Johannes Wieslander* var son af prosten och kyrkoherden i Odensjö pastorat af Wexjö stift Magnus Wieslander och Ulrika Montelia och född i Odensjö. Kyrkoherde i Linneryd och Sandsjö af Wexjö stift 1818 och i Wäckelsång, Tingsås och Uråsa 1827. Kontraktsprost s. år. Theologie Dr 1830. Uppförd på förslag till teologie professor vid universitetet i Lund 1836. Död i Stockholm, der han bevistade riksdagen, och jordfästad i Storkyrkan af erkebiskop af Wingård samt nedförd till Skåne och begrafven bredvid sin hustru i Förslöfs kyrkogård. — Gift 1816 18 januari i Förslöfs prestgård med sin broders, öfverfältläkaren, professor Magnus Wieslander, svägerska Margareta Karolina Wennerberg, dotter af kontraktsprosten och kyrkoherden i Förslöf och Grefwie Hans Peter Wennerberg och Anna Maria Malm.

ber, och Margareta Karolina Wennerberg, f. 1791 8 Februari, † 1821 7 Augusti.

Gift andra gången den 20 Oktober 1884 i Ljugarnshamn på Gotland med *Emma Claudelin*, f. 1839 20 April, dotter af poststationsföreståndaren och handlanden derstädes Olof Claudelin och Katarina Hauffmann.¹⁾

Döttrar:

Alma Natalia Hildegard, född den 20 Juli 1852 på Bondarfve. dog den 9 Juni 1884 i Hemse, barnlös. — Gift den 11 November 1881 i Karlskrona med sin kusins svåger, landtbrukaren *Lars Duse*, i hans första gifte, f. 1851 30 April.

Teodolinda Malvina Antoinette föddes den 30 November 1853 på Bondarfve. — Gift på Österlings i Stånga socken den 11 Juni 1880 med sin kusin, landtbrukaren *Lars Gustaf Wilhelm Akerman*, f. 1842 20 April på Odvalls i Stånga socken. Arrenderar och bebor Österlings.



Döttrar:

Maria Ulrika, f. 1817 27 mars i Förslöfs prestgård. Gift 1843 10 januari på Lidhem i Wäckelsångs socken med lektorn vid Kalmar gymnasium Peter Sporsén, † 1850.

Anna Kristina, f. 1818 11 augusti i Linneryds prestgård. Gift 1841 21 september i Karlskrona med numera kapten-löjtnanten vid Kongl. Maj:ts Flottas nya reservstat, R. S. O. Karl Johan Emrik Melander, f. 1814 6 oktober.

Johanna Petronella, se här ofvan!

Karolina, f. 1821 6 augusti i Linneryds prestgård, † 1864 9 juni i Karlskrona. Gift derst. 1848 2 december med sin systers svåger, numera kommandör-kaptenen vid Kongl. Maj:ts Flottas nya reservstat, R. S. O. Johan Ludvig Melander, i hans första gifte, f. 1812 22 November.

¹⁾ Dotter af dykerikommissarien Martin Cornelius Hauffman och Engela Kahl. En broder till henne strandridaren Per Niklas Hauffman, f. 1783, † 1863 28 november, blef gift 1805 24 april med Helena Sofia Laurin, f. 1781 8 januari, † 1852 20 september, dotter af auskultanten i Svea Hofrätt Sven Gotthard Laurin och Katarina Margareta Enström (Se Kindstrand, släkten Laurin!).

Bil. I.

Fullmakt för löjtnanten under Öfverste Schreiterfelts värfvade Dragonregemente Peter Peterson att vara Löjtnant vid Majorens kompani of Westgöta cavalleri.

Wi Ulrika Eleonora, Sveriges, Götes och Wendes arfprinsessa, såsom ock Hans Kongl. Maj:ts Wår allernådigste konungs samtliga här vistande Råd, görom veterligt, att såsom till Löjtnantsbeställningen vid Westgöta kavalleriregemente och Majorens kompani i underdånighet föreslås och rekommenderas Kongl. Maj:ts Trotjenare och Löjtnant, ädel och manhaftig Peter Peterson, hvilken medelst dess gjorda tjenster och dervid förvärfvade skicklighet och erfarenhet, samt städse försporda redeliga förhållande, gjort sig till ihogkommelse och befordran värdig; Altså äro i Hans Kongl. Maj:ts, Wår högtälskelige Herr Broders och allernådigste Konungs fjerran frånvaro, Wi föranlåtne vordne, härmed och i kraft af denna Wår öppna fullmakt, till vidare Hans Kongl. Maj:ts approbation, att uppdraga och anförtro bemälte Peter Peterson att vara Löjtnant vid berörda regemente och kompani, bestående honom dervid den lön och det underhåll, som samma beställning i Kongl. Maj:ts stat finnes påförd, och skall han fördenskull veta sin embetspligt vara, att näst den huldskap och trohet hvarmed han Kongl. Maj:t, dess Kongl. Hus och Krona förbunden är och vara bör, ställa sig Kongl. Maj:ts reglementen och förordningar till underdånig efterrättelse, samt i allt hvad dess embete vidkommer sig så skicka, som en trogen och redlig krigsman väl anstår och han det inför Gud, Hans Kongl Maj:t och hvar redlig man tryggeligen vill och kan ansvara, det alle som vederbör hafva sig hörsammeligen att efterrätta. Till ytterligare visso varder detta med Hans Kongl. Maj:ts sigill och Wår underskrift bekräftat. Datum Stockholm den 1 Juni 1714.

Ulrica Eleonora.

*Carl Gyllenstierna. N. Gyllenstierna. N. Stromberg. Arvid Horn.
Gustaf Cronhielm. R. I. Fersen. I. Reenstierna. N. Tessin.
J. Ehrenstrahl.*

Stamtafla öfver släkten

Peter Petersohn.
f. 1683 i Riga. Ryttn
stare. † 1751 på Svän
skogen i Wersås socken
Skaraborgs län. G. 17
m. Anna Kristina Mann
creutz, f. 1714, † 1791.

Charlotta.
f. 1739, † 1820. G. 1:o
1763 m. Kaptenen Gustaf
von Siettman, f. 1720, †
1768 l. 69. — 2:o 1776 m.
Kyrkoherden Theofil Themp-
tander, i hans 3:dje gifte,
f. 1730, † 1780.

Ulrika.
f. 1741, † 1818. G. 1787
m. Kommissionslandtmäta-
ren Karl Johan Hedström,
† 1798, i hans andra gifte.

Märta Beata.
f. 1743, † 1788. G. 1776
m. Prosten och Kyrkoher-
den Jonas Samuel Arosin,
i hans 1:sta gifte, f. 1733,
† 1821.

1. Pehr Gustaf.
f. 1780. Kongl. Sekreterare.
† 1857. G. 1805 m. An-
toinette Wilhelmina Gyllen-
ram, f. 1777, † 1834.

Gustafva Antoinette.
f. 1805, † 1882.

Augusta Wilh.
f. 1807. G. 1839 m.
Kronolänsmannen Lars
Niklas Åkerman, f. 1811,
† 1879.

Henriette Sofia.
f. 1809. G. 1830 m.
Kaptenen Matias Mo-
berg, f. 1798, † 1871.

Mathra Charl.
f. 1811, † 1892.

Carl
f. 1812.
† 1891.
m. Kar-
Björkmar-
dra gifte,
— 2:o
Gustafva
1828.

**1. Carl An-
ton Robert.**
f. 1854, †
1866.

**1. Gustaf
Adolf
Emrik.**
f. 1856.
Kapten och
Platsmajori
Göteborg.

**1. Thor
Axel Ed-
vard.**
f. 1857. Fil.
Doktor och
Kollega.

**1. Hilda
Carolina
Emilia.**
f. 1859. Lä-
rarinna.

**1. Hulda
Andrina
Elisabet.**
f. 1861.

**1. Hilma
Julia
Antoinette.**
f. 1862.

**1. Anny
Selma
Matilda.**
f. 1864, †
1866.

**1. Emil
Viktor.**
f. 1865.
Landtbru-
kare.

1. Frans Gustaf Wilhelm.
f. 1842. G. m. Hilda Pet-
tersen, f. 1854.

1. Evelina Sofia Antoinette.
f. 1844. G. 1868 m. Post-
mästaren, R. W. O. Carl
Jonas Reinhold Elgenstier-
na, f. 1831.

1. Carl August Anshelm.
f. 1846. Postkontrollör. G.
1874 m. Elisabet Jakobina
Johnson, f. 1852.

1. John Axel T.
f. 1848. Stationsi
G. 1886 m. Joha
gusta Nicander, f.

Tyra. f. 1876, † 1879.
Anna. f. 1878.
Ebba. f. 1879.
Frans Åke. f. 1880, † 1881.
Erik. f. 1882, † 1884.
Eskil. f. 1885.
Märta. f. 1886, † s. å.
Tor- f. 1887, † s. å.
Folke. f. 1889.

Axel Edvard
f. 1887.

John Axel Teodor.
f. 1882.

Carl Gustaf.
f. 1884.

Linnéa Evelina.
f. 1886.

Frans Wilhelm
f. 1887.

släkten Petersohn.

er Petersohn.

i Riga. Ryttmä-
1751 på Sväna-
Wersås socken af
gs län. G. 1736
Kristina Manner-
1714, † 1791.

Maria Kristina.
f. 1746, † 1751.

Otto Gustaf.
f. 1747. Löjtnant och Re-
gementskvartermästare. †
1803. G. 1:o 1779 m. Bar-
bara Helena Pereswetoff-
Morath, f. 1747, † 1781. —
2:o 1797 m. Hedvig Char-
lotta von Liphardt, i hen-
nes första gifte, f. 1770,
† 1845.

Katarina Eleonora.
f. 1750, † 1814.

1. Otto Wilhelm.
f. 1781.

**2. Kristina Elisabet
Charlotta.**
f. 1799.

2. Beata Lovisa.
f. 1802.

Carl Gustaf.
f. 1812. Kyrkoherde.
† 1891. G. 1:o 1853
m. Karolina Elisabet
Björkman, i hennes an-
dra gifte, f. 1825, † 1872.
— 2:o 1874 m. Maria
Gustafva Ahlqvist, f.
1828.

Frans August Edvard.
f. 1814. Styckjunkare
Svärdsman. G. 1:o 1842
m. Sofia Wilhelmina
Sääf, f. 1818, † 1857.
— 2:o 1861 m. Anna
Josefina Hylander, i hen-
nes andra gifte, f. 1826.

Fredrik Wilhelm.
f. 1816. Kapt. R. S.
O. † 1889. G. 1:o
1850 m. Johanna Petro-
nella Wieslander, f. 1820,
† 1869. — 2:o 1884 m.
Emma Claudelin, f. 1839.

Elise Karol. Lovisa.
f. 1818. G. 1851 m.
Kronolänsmannen Peter
Bernhard Bolin, f. 1822.

**1. Emil
Viktor.**
f. 1865.
Landtbru-
kare.

**1. Edla
Ingeborg
Sofia.**
f. 1867.
Folkskol-
lärarinna.

1. Alma.
f. 1852, † 1884. G. 1881
m. Landtbrukaren Lars
Duse, f. 1851.

1. Teodolinda Malvina.
f. 1853. G. 1880 m.
Landtbrukaren Lars Gu-
staf Wilhelm Åkerman,
f. 1842.

ohn Axel Teodor.
Stationsinspektör.
36 m. Johanna Au-
Nicander, f. 1855.

**1. Otto Georg
Alex.**
f. 1850.

1. Sofia.
f. 1852.
† 1853.

2. Frans.
f. 1862.
† s. år.

2. Sven.
f. 1863.
† 1866.

2. Anna.
f. 1870.
† 1883.

el Edvard Filip.
f. 1887.

Elsa Maria Sofia.
f. 1889.

Carl Gustaf Olof.
f. 1890.

s Wilhelm.
1887.

Otto Edvard August.
f. 1890.

Thor Herman.
f. 1892.

Set Adalbert.
f. 1894.

Bil. II.

Confirmation uppå löjtnantens vid Majorens kompani under Westgöta Regemente till häst Peter Peterson transport till bemälda kompani och Regemente.

Wi Carl, med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Wendes konung, Storfurste till Finland, Hertig uti Skåne, Estland, Liffland, Carelen, Bremen, Verden, Stettin, Pommern, Cassuben och Wenden, Furste till Rügen, Herre öfver Ingermanland, och Wismar, så ock Pfalzgrafve vid Stein i Bayern, till Jülich, Cleve och Bergen Hertig, etc., göre veterligt, att såsom Löjtnanten under Öfverste Schreiterfelts Dragon Regemente, Oss älskelig Peter Peterson d. 1 Juni 1714 af samtliga Wåra hemmavarande Råd blifvit transporterad att vara Löjtnant vid Majorens kompani under Wårt Westgöta Regemente till häst; Alltså och emedan Wi dertill i nåder vele hafva samtyckt; Ty stadfäste Wi härmed och i kraft af denna Wår öppna fullmakt nådeligen honom Peter Peterson att vara Löjtnant vid Majorens kompani under Wårt Westgöta Reg:te till häst, skolandes han ifrån ofvan nämnda transports dato hafva att undfå den vid denna beställning bestådda lönen. Det alle som vederbör hafva sig hörsammeligen att efterrätta. Till ytterligare visso hafve Wi detta med egen hand underskrifvit och Wårt Kongl. sigill bekräftat. Gartz på Rügen den 29 Oktober 1715.

Carolus.

C. Feif.

Bil. III.

Fullmakt för Peter Peterson att vara Ryttmästare vid Westgöta kavalleri och Öfverste Löjtnantens kompani.

Wi Carl, med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Wendes konung, Storfurste till Finland, Hertig uti Skåne, Estland, Liffland, Carelen, Bremen, Verden, Stettin, Pommern, Cassuben och Wenden, Furste till Rügen, Herre öfver Ingermanland och Wismar, så ock Pfalzgrafve vid Stein i Bayern, till Jülich, Cleve och Bergen Hertig, etc., göre veterligt, att såsom hos Oss till Ryttmästare vid Öfverstelöjtnantens kompani under Westgöta Reg:tet till häst i underdånighet föreslås Löjtnanten, Oss älskelig Peter Peterson i anseende till dess skicklighet och betygade välförhållande; Alltså vele Wi härmed och i kraft af denna vår öppna fullmakt i nåder hafva förordnat honom Peter Peterson att vara Ryttmästare vid Öfverstelöjtnantens kompani under Westgöta Reg:tet till häst, bestämmande honom dervid den lön, som samma beställning i staten påföres. Det alle som vederbör hafva sig hörsammeligen att efterrätta. Till ytterligare visso hafva Wi detta med egen hand underskrifvit och Wårt Kongl. sigill bekräftat. Torpum i Norge d. 14 Maj 1716.

Carolus.

Sam. Åkerhielm.



Register.

	Sid.		Sid.		Sid.
Ahlqvist, I.	13	Groen, C. D.	9	Mannercreutz, A. K.	6
d:o M. G.	13	d:o J. G.	9	d:o G. E.	6
Andeflycht, K. J.	6	Grundell, A. E.	15	d:o G. J.	6
Apelberg, M. M.	14	Gyllenram, A. W.	11	d:o K. F.	9
d:o J. S.	9	d:o K. J.	11	d:o O. S.	6
Arosin, J.	9	von Hackwitz, F. J.	6	d:o S.	6
d:o J. S.	9	d:o M. H.	6	Mannerskantz	13
d:o M. Ch.	9	Hauffman, K.	18	Meck, J. U.	17
d:o P.	9	d:o M. C.	18	Melander, J. E.	18
d:o P. G.	9	d:o P. N.	18	d:o J. L.	18
Björkman, A. A.	13	Hedström, J.	8	Melin, K. A.	12
d:o K. E.	13	d:o K. J.	8	Moberg, A. A. A.	12
Björnberg, E.	6	d:o K. M.	8	d:o B. M.	12
von Bohlen, grefve	9	Hellberg, M. T.	15	d:o B. E. P. G.	12
d:o d:o	10	Hellman, W. J. A. E.	17	d:o E. E. A.	12
d:o W. K., grefve	10	Hummer	7	d:o G.	12
Bolin, A. M.	13	Hylander, A.	15	d:o H. S.	12
d:o B. P.	12	d:o A. J.	14	d:o M.	12
d:o S.	12	d:o J.	15	d:o P.	12
von Bonnecreutz, O.	5	d:o S.	15	d:o S. M. H.	12
Bruun, K. M.	13	Hård, K.	7	d:o W. D.	12
von Buddenbrock, H. M., frih.	7	Häll, E.	5	d:o W. K. J.	12
d:o U. D., d:o	7	d:o P., se Mannercreutz	5	Molander, M.	8
Cederstedt, U. K.	15	Johnson, E. J.	16	Montelia, U.	17
Charpentier, A. M. S.	12	d:o J.	16	Nicander, J. A. A.	17
d:o K. J.	12	Kahl, B. J.	12	d:o O. A.	17
von Chemnitz	7	d:o E.	18	Nilsson, H.	12
Claudelin, E.	18	Kempe, G.	8	Odhelius, E.	8
d:o O.	18	d:o S.	8	d:o O.	8
Cronmark, E.	7	Kindt, K. A.	11	Osterman, F. M.	12
Dahlerona, E. S.	9	von Kneben, G.	5	Pels, L.	7
d:o G.	9	Kökeritz, K. G.	11	Pereswetoff-Morath, B. H.	10
Dahlgren, B. M.	11	d:o K. R.	12	d:o K. G.	10
Dalin, E.	8	Lagerberg, M. K.	9	Petersohn, A.	16
Damm	11	d:o S. O.	7	d:o A.	16
Duse, L.	18	Lagermarck, J.	7	d:o A. E. F.	17
d:o N. G. F.	12	Lagerstedt, F. M.	9	d:o A. S. M.	14
Elgenstierna, G. M.	15	d:o J. E.	9	d:o A. W.	11
d:o J. U.	15	d:o M. Ch.	9	d:o B. L.	10
d:o K. E.	15	d:o Th. Th.	9	d:o Ch.	6
d:o K. M.	15	Larsson, A.	12	d:o E.	16
d:o K. J. R.	15	d:o H. M.	12	d:o E.	16
d:o M. R.	15	Laurin, H. S.	18	d:o E.	16
d:o U. S. L.	15	d:o S. G.	18	d:o E. I. S.	14
Enström, K. M.	18	Lehrbeck, K.	5	d:o E. K.	12
von Essen, G.	7	von der Lieth	7	d:o E. M. S.	17
Fagerberg, F.	12	Lilliecreutz, H. Ch., frih.	10	d:o E. S. A.	15
Feltstierna, E.	9	d:o H. K., d:o	10	d:o E. V.	14
Fornmark, B. R.	12	d:o J. Ch., d:o	10	d:o F.	16
d:o E. A.	12	von Liphardt, H. Ch.	10	d:o F.	16
d:o E. M.	12	d:o H. J.	10	d:o F. A. E.	14
d:o R.	12	Lindbohm, M.	12	d:o F. G. W.	16
Frummerie, K.	5	Ljungfelt, S. E.	10	d:o F. W.	17
Gedda, G. U. Ch.	12	Malm, A. M.	17	d:o F. Å.	16
Gripenhielm, H. S., frih.	9				

Petersohn, G. A.	sid.	11	Pettersson, J. O.	sid.	13	Sääf, J. G.	sid.	
d:o G. A. E.		13	d:o P.		5	d:o S. W.		14
d:o H. A. E.		14	Piper, H.		6	Taube, J.		14
d:o H. J. A.		14	d:o K.		6	Tham, I.		7
d:o H. K. E.		14	Posse, N., frih.		7	d:o J.		7
d:o H. S.		12	Reuterswård, K.		9	Themptander, A. M.		7
d:o J. A. T.		17	Rhebinder, E. M., frih.		6	d:o K. E.		8
d:o K. A. A.		16	Rhodin, K. K.		15	d:o P.		8
d:o K. A. R.		13	d:o M. K.		8	d:o P.		8
d:o K. E.		9	d:o W.		15	d:o T.		8
d:o K. E. Ch.		10	Rosenlew, A. M.		5	Trana, H.		8
d:o K. G.		13	d:o E.		5	Uggla, M. B.		8
d:o K. G. O.		17	Rundqvist, E.		13	d:o G.		6
d:o L. E.		16	Sandberg, K. E.		13	Ulfsköld, F.		6
d:o L. E. K.		12	Scarén, A. M.		8	d:o F.		9
d:o M.		16	von Schlow, E., se Rosenlew		5	Ulfsparre, H.		9
d:o M. B.		9	von Schwabe, A. L.		8	Wahlqvist, E.		5
d:o M. Ch.		12	von Schwengel, F.		5	Wennerberg, H. P.		8
d:o M. K.		9	von Siettman, A.		8	d:o M. K.		17
d:o O. E. A.		16	d:o A. P.		8	Wieslander, A. K.		17
d:o O. G.		9	d:o B. M.		7	d:o J.		18
d:o O. G. A.		15	d:o D. N.		8	d:o J. P.		17
d:o O. W.		10	d:o E. K.		7	d:o K.		17
d:o P.		5	d:o K. F.		7	d:o M.		18
d:o P. G.		11	d:o G.		7	d:o M.		17
d:o S.		15	d:o O. G.		7	d:o M. U.		17
d:o S.		16	von Sittman, D. N., frih.		7	Zettervall, H. K.		18
d:o S. A.		16	d:o G. J.		7	d:o S.		8
d:o T.		16	Sittman, A.		7	Åkerman, A. W. M.		11
d:o Th.		16	d:o F.		7	d:o H. E.		12
d:o Th. A. E.		14	Sorbonne, O., se von Bonne-		6	d:o J. N.		11
d:o Th. H.		18	creutz		6	d:o L. G. W.		11
d:o T. M. A.		16	Sporzén, P.		18	d:o L. N.		11
d:o U.		8	Stackelberg, S., grefve		11	Ödhman, P. J.		11
Peterson, A.		5	Sweder, S. K.		12			
Pettersson, H.		16	Sääf, E. M.		16			





